

B 'Bloedbroeders'
Guy Prieels,
Uitg. Houtekiet,
351 blz.
★★★★☆

De bende van de broers

Vorig jaar verraste Guy Prieels met *De Wraak van Meneer Jules*, een misdaadroman die gebaseerd was op het leven van een West-Vlaamse smokkelaar en benedeider. Zijn nieuwste, *Bloedbroeders*, is vergelijkbaar. Deze keer is de bende van de broers Edmond en René Verstuyft, de eigenlijke leider, de inspiratiebron. Met ongelooflijke driestheid leidden zij een dievenbende die na WOI de streek rond Gent onveilig maakte. Daarbij vielen ook doden. In 1924 werden tien leden van de bende veroordeeld. De gebroeders Verstuyft kregen de doodstraf die werd omgezet in levenslang.

Bloedbroeders is vooral in de eerste helft boeiend, wanneer Prieels schetst hoe de gruwel van de loopgraven en de talloze doden die René Verstuyft daar gezien had van hem een cynische man hadden gemaakt. Na



de oorlog was de armoede in Vlaanderen groot en René Verstuyft vond dat hij genoeg miserie had gekend in de vier jaar dat hij gevochten had terwijl vele anderen thuis waren gebleven en zich verrijkt hadden.

Bloedbroeders had nog wat meer mogen inzetten op de maatschappelijke achtergrond van deze vorm van criminaliteit. Vooral in het tweede deel is het boek eerder een opsomming van de misdaden van de bende. Het boek stopt wanneer René Verstuyft in 1920 wordt opgepakt. Prieels had het best het boek wat ingekort en het proces en de nasleep ervan, dat hij nu in een kort antwoord aanhaalt, verder uitgewerkt. Dat zou de spankracht van dit verhaal vergroot hebben.

(John Vervoort)